

Ontstaan van onze KWB.

E.H. SCHROOS was nog maar net als pastoor benoemd op onze parochie of hij was al druk bezig om het verenigingsleven op gang te trekken. Zo kreeg hij in de zomer van 1956 enkele kerkzangers warm om samen rond de tafel te gaan zitten en een **Katholieke Werklieden Bond** op te richten. Samen met de verbondsvrijgestelde Jules GEENS werd enkele malen samen gekomen om de oprichting in goede banen te leiden. Zo werd er op een eerste bijeenkomst gesproken over "het waarom van een KWB" en een volgende maal werd in vraag gesteld "is de KWB er nodig voor onze arbeiders." Op 17 november 1956 een eerste kaartavond op touw gezet waarop men 48 spelers mocht verwelkomen.

Op een volgende vergadering werd de werkmethode van de KWB doorgelicht en werd ook een eerste bestuur samengesteld, dat er als volgt uitzag.

Voorzitter	VAN ROOSBROECK Louis
Ondervoorzitter	DE BOCK Frans
Schatbewaarder	VISKENS Antoon
Secretaris	VAN DEN BROECK Georges
Proost en Geestelijke leider	Z.E.H. Pastoor SCHROOS.

De volgende kaartavonden kwamen steeds meer en meer kaarters opdagen met op 29 december 1956 al 64 spelers en enkele kijklustigen.

In het eerste jaarverslag van 16.11.1957 lezen wij dat op donderdag 10 januari 1957 de KWB een eerste bestuurs en wijkmeestersvergadering heeft gehouden. Deze vergadering mag als "**de start**" van onze afdeling beschouwd worden en waar op de ledenlijst reeds 132 leden ingeschreven waren. Rond Pasen 1957, bij het einde van deze eerste reeks kaartavonden, telde men meer dan 100 deelnemers. Uit het verslag van de eerste bestuursvergadering van 23.01.1957 halen we enkele agendapunten. Zo werden in het eerste werkjaar al studieavonden ingericht met als onderwerp "de arbeider en de kerk". Ook vinden wij onder punt 10 : actieplan van KWB Begijnendijk om een fietspad aan te leggen langs de baan Lier – Aarschot. Er was ook al een paasfeest en er werden uitstappen gedaan. Echter de eerste uitstap op 28.08.1957 was een teleurstelling. De pastoor was de nacht voordien naar Leuven gevoerd voor een heilkundige ingreep. Niettegenstaande dit droeve nieuws is de reis toch doorgedaan al waren ook de weeromstandigheden niet te best.

Bij de eerste jaarvergadering en andere feestelijkheden diende elke deelnemer zijn bestek mee te brengen. Later ging men dit huren van VAN DESSEL in Schriek.

Op het paasfeest van 1958 werd een voorlichting gegeven door de toenmalige burgemeester Alfons VERBIST. Er werden toen ook bestuursleden aangesproken om te zetelen in de gemeenteraad. Wij mogen onze stichters DANKUWEL zeggen, want zij hebben toen hun energie in de KWB gestopt om op de ingeslagen weg verder te gaan en onze KWB verder uit te bouwen.

Voor de tiende verjaardag van onze "Vlaamse Kermis" werd op initiatief van de KWB het toneelstuk "In 't Witte paard" opgevoerd.

De aandachtspunten van toen en deze van vandaag verschillen heel weinig. Zo lezen wij in het jaarverslag van 1959 dat er werd geijverd om lichten te bekomen aan de spooroverweg van de Peremansheidestraat en een betere regeling voor de autobushaltes

Niet alle activiteiten haalden het verhoopte succes. Zo werd in 1960 de zomerreis afgelast omdat er te weinig belangstelling was en ging op 06.11.1960 de eerste zitting van de spaardienst door. In 1961 mocht de KWB 396 kaarters verwelkomen op de gewestelijke kaartnamiddag ter gelegenheid van de Vlaamse kermis.

Datzelfde jaar ging enkele KWB-ers op bedevaart naar Koeckelberg

Tijdens het werkjaar 61 – 62 werd door enkele wijkmeesters en KWB leden de toenmalige kapel opgefrist en herschilderd en werd in de maand maart van 1962 van start gegaan met het Lourdessparen.

Een werkjaar later werd door KWB gestart met het geven van een kerstgeschenk aan de zieken van onze parochie.

Op de jaarvergadering van 29.10.1962 werden voor het eerst ook de echtgenotes van de KWB leden uitgenodigd om eraan deel te nemen.

Van het werkjaar 1963 - 1964 is er geen verslag opgeschreven en in het jaarverslag van 13.11.1965 lezen wij dat er een speciaal Zonderschots raakje aan alle leden werd bezorgd.

Uit het veertiende jaarverslag van 24.10.1970 halen wij dat er op de jaarvergadering van 18.10.1969 volgende mensen deel uit maakten van het dagelijkse bestuur:

Voorzitter: Florent MORIS

Ondervoorzitter: Renè CLAES

Secretaris: Alfons STAQUET

Schatbewaarder: Alois COOLS

Feestleiders : werden op de bestuurslijst bij aanvang van het werkjaar in beraad gehouden en deze taak werd uiteindelijk waargenomen door: Jos VONCKX en Leo VISKENS

Spaardienst : Jos CLAES

De handgeschreven briefwisseling neemt af en het gebruik van de schrijfmachine doet zijn intrede. Jaarprogramma en jaarverslag worden zo heel wat overzichtelijker. In mei 1972 ging men op bivak naar OLMEN ,” In ‘t verguld kruis” Dit is het ontstaan van wat later het planweekend werd genoemd en thans is uitgegroeid tot ons jaarlijks gezinsweekend.

In het jaarverslag van 1973 lezen wij ook dat er in mei van dat jaar gestart werd met volleybal. Was het verlot dan geen spelbreker dan was het te vroeg donker.

Ook toen al zagen onze leden dat de gemeente wel een (te) schoon sportcentrum had zonder “speelhal” en uiteindelijk mochten zij af en toe eens spelen in Hulshout. Komt het door het “zomeruur” of omdat het dan lager licht was of is de tijd die voorbij 35 jaar blijven stil staan? Nu pas is de herschikking van het sportcentrum een feit en kan de bouw van een “sporthal” in het centrum eindelijk zijn aanvang nemen. Niet alleen verslagen, maar ook uitnodigingen met inschrijvingsstrook voor KWB activiteiten worden met de schrijfmachine gemaakt en zo aan de leden meegegeven. Er worden voordrachten gegeven, informatie - en discussieavonden ingericht en dit in samenwerking met de KAV. Uit het verslag een discussieavond op 21.01.1976 blijkt dat de toen besproken punten ook vandaag nog “UP TO DATE” zijn.

Voordien op 12.01.1976 schreef onze huidige eerste schepen Jef MARIEN een brief aan het toenmalige college van Burgemeester en schepenen, waarin hij toen al voorstelde om op de parkeerplaatsen voor gehandicapten een aangepast embleem te schilderen.

Op 17 oktober van dat jaar zette KWB een feestweek in om zijn 20-jarig bestaan te vieren met een toeristische zoektocht, kaartspel en pensenkermis om dan deze week af te sluiten op 23.10.1976 met een dankviering gevolgd door de jaarvergadering en teerfeest.

Op de dagorde van de wijkmeestervergadering van april 1977 vinden wij onder punt 14 Uw mening over: Het eerste nummer van ons 'Zonderschots Raakske'.

Ook werden dat jaar onder impuls van de KWB alle inwoners van Zonderschot bezocht met een petitielijst waarin zij een aanvraag tot aansluiting van kabeltelevisie vroegen en met een positief antwoord van de intercommunale op 4 juli 1977.

Ook nog onder impuls van de toenmalige voorzitter Rik VERBEECK ging van 18 tot 20 september 1981 een eerste KWB weekend door te Retie.

Het 25-jarig jubileum werd op 24.10.1981 gevierd met een misviering en aansluitend feestmaal. Op dit jubileumfeest werd Kamiel BRUYNDONX tot voorzitter verkozen.

De eerste 25 bestaansjaren van onze werknemersbeweging

Eerste voorzitter Louis VAN ROOSBROECK en de eerste bestuursleden Frans DE BOCK, Georges VAN DEN BROECK, Toon VISKENS, Frans VAN DEN BROECK

Ontstaan van onze KWB (vervolg)

Het toen gekozen bestuur zag er als volgt uit:

Voorzitter	Kamiel BRUYNDONX
Ondervoorzitter	Alfons VAN ROMPAEY
Secretaris	Herman CLAES
Penningmeester	Alfons STAQUET
Proost	E.H. Edward SCHROOS
Hulppeningmeester	Renè CLAES
Hulp secretaris	Renè LIEKENS

De activiteiten bleven goed draaien en het ledenaantal vermeerderde.

Op 10 februari 1982 was er een voorbereidende vergadering voor de Parochiale sportdag van 9 mei 1982. Op die sportdag waren 150 aanwezigen. De bedevaart naar Hallaar werd door 185 mensen gegaan.

Van 20 tot 22 mei 1983 vierde de chiro hun 40 jarige bestaan.

Tijdens de wijkmeestervergadering van 06 oktober 1983 werd door Mr. Pastoor voorgesteld om een "zaalcomité" op te richten, waarin elke vereniging vertegenwoordigd was.

Tijdens de Raadsvergadering (nieuwe benaming voor teerfeest) werd binnen het dagelijkse bestuur een verjonging doorgevoerd en maakten volgende leden er deel van uit.

Voorzitter	Kamiel BRUYNDONX
Ondervoorzitter	Alfons VAN ROMPAEY
Secretaris	Herman CLAES
Schatbewaarder	Paul VERVLOET
Proost	E.H. Edward SCHROOS
Hulp secretaris	Swa VAN DEN BROECK
Sportverantwoordelijke	Wim VAN LOO

Het financiële verslag leert ons dat er op dat moment 30.500 Bef. in kas was en dat Paul VERVLOET vanaf dan de reken verdeelde en dat, tot op vandaag, nog steeds doet.

Over het uitheems koken op 17.01.1984 lezen wij dat er geproefd werd van de Marokkaanse keuken, maar dat er meer geluisterd werd naar de geschiedenis die door deze 3 gastarbeiders werd verteld.

Na een kookles gegeven door deze echte Marokkanen, zei J.C. op de vraag wat hij er van dacht: "Hewel hè, die schapensmaak was er helemaal af!"

21.01.1984 KWB – KAV Bal met tombola op de inkomkaarten

Op 03.02.1984 ging onze eerste "Lichtjeswandeling" door en waar we in het verslag van maart dan kunnen vaststellen dat er maar liefst 81 deelnemers waren en waar ook werd voorgesteld om volgend jaar de Schuppenboeren bij te vragen om muziek te spelen tijdens het wandelen. Het volgende jaar echter werd de lichtjeswandeling gegaan over "het Laar" en zonder begeleidende muziek. Drie weken later organiseerden wij ons eerste zwemfeest. Onze volleybaljongens gingen dat jaar met 2 ploegen in competitie en wij kregen een goed gevuld jaarprogramma voorgeschoteld.

In het begin van 1986 mochten wij onder impuls van Roger HERMANS terugblikken op een enorme geslaagde "Ierse avond"

Op 15 maart werden de klokken gewijd. 8 dagen later 23 maart werd: "De kruisweg" (naar Paul Claudel) door tal van parochieanen uitgebeeld en nog eens 2 dagen later vierde Pastoor SCHROOS zijn 30 jaar parochieherder op Zonderschot. In het najaar vierde KWB zijn 30 jarige bestaan en werd de eerste Ardennenwandeling gestapt. Tijdens de wintermaanden werd met enkele vrijwilligers (die we allemaal zijn) geschilderd en gepoetst om op 24.01.1987 "t Zolderke" als KWB lokaal te kunnen omdopen(lees indrinken). Na de bestuursverkiezingen in oktober 87 zetten Kamiel BRUYNDONX, na 8 jaar voorzitter te zijn geweest, en Alfons VAN ROMPAEY een stap opzij. Verschillende bestuursleden schoven een plaatsje op en André VAN EGDOM, Jef ANTHONIS en Roger HERMANS komen het dagelijks bestuur versterken.

De activiteiten lopen goed en ergens halverwege 1988 vinden wij in een verslag van de wijkmeestervergadering dat er ongeveer 65.000 Bef in de kas zit.(goed geboerd)

In 1989 werden, onder impuls van enkele KWB-ers, een aanvraag gedaan om het "Sonneschotpad" te mogen bewegwijzeren. Ook wordt de film "The Emerald Forest" vertoond. Deze handelt over uitroeiing van het regenwoud voor de aanmaak van papier. In 1990 bezoeken wij "Het verdronken land van Saeftinghe" en wordt half december de kerststal voor de eerste keer gezet.

In het voorgestelde jaarprogramma zit voor elk lid wel wat in. Er is de mogelijkheid een keuze te maken naar eigen interesse en kunnen. Alle leeftijdscategorieën komen ruimschoots aan bod.

14.04.1991 wordt onze eerste wielervedstrijd(voor dames) gereden en op 17.04 keurt de gemeenteraad de aanvraag voor uitbreiding van de parochiezaal goed, die enkele maanden later, namelijk op 4 en 5 april 1992 feestelijk ingezegend wordt.

Wij mogen wel stellen dat Wim CLAES de grote drijfkracht achter dit project was.

Datzelfde jaar speelt onze C-volleybalploeg kampioen in de hoogste Falosreeks, verschijnt in de zomer nummer 50 van ons 'RAAKSKE' en luistert Ingeborg onze culturele namiddag op in het CC. In 1992 wordt Mr. BATS als nieuwe pastoor van Zonderschot aangesteld en in 1993 bestaat de chiro 50 jaar. In december wordt het massaspel ' De nieuwe Eva' opgevoerd.

Alle jaren blijven de maandelijkse eerste zondagwandelingen, het volleybal en de jaarlijks weerkerende initiatieven zoals, samen aankoop van stookolie, het meerdaagse weekend, de avondbezoeken aan een bijzondere stad en het gezinsweekend een succes kennen. Eenmalige activiteiten worden aan het jaarprogramma toegevoegd en er ook weer van tussen gehaald, al naargelang de meer of mindere goede afloop. Het aanbod werd door de jaren breder en zo kwamen enkele jonge leden ertoe iedere week te gaan mountainbiken, kregen anderen goesting om toe te treden tot de kookploeg, waar wij onze handen uit de mouwen steken om met andere verenigingen een wederzijdse samenwerking uit te bouwen en sinds ruim een paar jaar kan onze jongste deelgroep de "PINTPONGERS" op een geslaagd initiatief terugblikken. Wekelijks mogen zij een voldoende aantal spelers een sportieve avond aanbieden. Ten slotte werd ook de dansgroep opgestart . Zij hebben eveneens hun handen vol met hun wekelijkse maandagavond oefensessies.

KWB Zonderschot is heden ten dage " GOE BEZIG " en staat er met zijn ong.400 leden (lees gezinnen en huisgenoten) voor de volgende jaren goed voor. Wij kunnen echter maar verder werken dank zij de pioniers van destijds. Zij legden de fundamenten en wij zullen trachten hun initiatief verder uit te bouwen tot een vereniging waar ieder lid zich thuis voelt.

Jongens bedankt !!!

NIEUWE WENDING :

Vanaf **1/1/2020** zal KWB – Zonderschot een nieuwe weg opgaan. Er werd namelijk een nieuw en verjongd bestuur gekozen van 13 leden – waaronder voor het eerst 5 vrouwen ! Er kwam de belofte dat éénieder er zal voor streven om de KWB Zonderschot verder te laten bloeien en groeien....

Bedankt hiervoor ...;

Samenstelling en lay-out : -
Jef Anthonis

Initiatief :
Herman Claes

PS. :

- ***Bedankt aan Swa Van den Broeck voor de opzoekingen in de archieven zodat deze geschiedenis van KWB ZONDRSCHOT voor altijd levendig zal blijven !!***